

EEN WEEKBLAD MET MICKEY EN KUIFJE



POP



Nr. 46 14 nov. 1964

35 ct. p.w. losse nrs.

45 ct. België 7 fr.



HALLO, beste vrienden!

TUSSEN de Arend en de laatste Diesellocc ligt een tijdperk van 125 jaar, of, wanneer het je niet helemaal duidelijk mocht zijn: dit jaar vieren de Nederlandse Spoorwegen hun 125-jarig jubileum! Het is nu één en een kwart eeuw geleden dat het eerste treintje in ons land, de Arend, puffend en zwoegend van Amsterdam naar Haarlem tufte en deze rit heeft letterlijk en figuurlijk heel wat stof doen opwaaien. Je moet maar eens lezen op pagina 15 hoe het deze IJZEREN BAANBREKER in de eerste jaren van zijn bestaan verging. Op de middenpagina, de PEP-plaat van deze week, staan naast de Arend nog enkele andere „oudjes”,



Gedeeltelijke doorsnede van de „Patente”-locomotief (± 1835) van Robert Stephenson.

FOTO Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht

die het vroeger ongetwijfeld goed gedaan hebben, maar het nu beslist niet meer op kunnen nemen tegen de nieuwste TEE-loc. In de beveiligingsapparatuur is het een en ander veranderd en de uniformen zijn ook verschillende keren met de mode meegegaan. Er is heel wat te zien aan ouds en nieuws, bekijk het maar eens.

Er zijn zeven jongens, die samen een club gevormd hebben. Dat is niets bijzonders zul je denken, maar het is een muziek-club en de officiële naam van de leden luidt: The Stork Town Dixie Kids. Dat klinkt al beter, hè? En als je weet dat Arie Ligthart en Peter Schilperoord, banjost en trompettist van de bekende Dutch Swing College Band, leermeesters waren van deze jeugdige dixieland-enthousiasten, zal het je niet verwonderen dat zij met hun band al menig succes in binnen- en buitenland geboekt hebben.

Op de pagina's 22 en 23 kun je zien en lezen wat het voor een jongens zijn, die toch nog vrij jong, al naam wisten te maken in de Europese muziekwereld. Ken jij soms ook zo'n stel? Grijp dan gauw je pen en papier en laat het ons weten, afgesproken?

Oplossing van prijsvraag nr. 44: NERO.

PRIJZEN

1e prijs: een prachtig polshorloge;
2e prijs: een kleinbeeldcamera; 3e prijs: een compleet tafeltennisstel;
4e prijs: een kruiswoordspel; 20 troostprijzen: een grote gekleurde speelbal.

DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG Nr. 39:

1e prijs: Lies Naarding, Klaushuisstr. 10, Haaksbergen; 2e prijs: Japke v. d. Boom, Gooiemerlaan 1, Pingjum, Fr.; 3e prijs: Hannie en Hans Meinders, Haagsestr. 24, Scheveningen; 4e prijs: Nico en Tiny de Wit, Wijkeroogstraat 14, Velsen-Nrd.

De winnaars van een troostprijs krijgen deze rechtstreeks thuisgestuurd. Hun namen komen niet in PEP te staan.

OPGERUIMD

Die meneer staat daar wel vreemd te kijken, maar wat hij ziet is toch echt netjes opgeruimd. Als je opruimt zet je dingen van dezelfde soort bij elkaar en als je goed oplet, zul je hier veel dezelfde lettertjes terugvinden. De meneer ziet vijf woorden uitgebeeld die bij elkaar passen. Lees nu goed: vier van die vijf woorden hebben drie letters. Samen zijn voor die vier woorden van drie letters maar vier verschillende letters gebruikt en van die vier letters kun je 't vijfde woord maken. Zoek nu die vijf woorden en schrijf ze op een briefkaart. Stuur die briefkaart vóór 19 november naar: redactie PEP, Postbus 1444, Amsterdam. Schrijf in de linkerbovenhoek aan de adreszijde van de briefkaart: Pep-prijsvraag nr. 46.

VOOR PIETERE PEP PUZZELAARS



OPLOSSINGEN WIE PUZZELT ER MEE? VAN PEP 45:

1. de rechter jongen jaagt op een vlinderdasje, terwijl er een echte vlinder op zijn trui zit. 2. olifant; hooi; zeehond; vis; leeuw; vlees; varken; knollen; eekhoorn; eikels; aap; pinda's; vogel; graan; ezel; wortels. 6. 1-boksen, 2-wielrennen, 3-tennis, 4-hockey, 5-biljarten, 6-voetbal

3. (zie tekening A)



7. op de punten A, B en C van tekening C



4. Lodewijk XI
5. (zie tekening B)

10	17	12
15	13	11
14	9	16



Ton en Tineke



door Franquin

HUPSAKEE! WEG MET DIE BOEKEN,
WE GAAN VANMIDDAG
LEKKER NAAR BUITEN!
FIJN ONZE BENEN STREKKEN!



© 1964 Editions Lombard

FRISSE LUCHT, EEN BEETJE
BEWEGING, DAT IS GOED VOOR
JULLIE.
WIE DOET ER MEE BLIN-
DEMANNETJE?

WAT HEEFT
TON
EEN GOEDE BUI,
HÉ?



IK LACH TEGEN HET LEVEN! JE KUNT
ALTIJD NOG EEN
OUD ZUURPRUIM
WORDEN!



HA! HA! HA!
LEUK SPELLETJE,
HE, JONGENS?
PAS OP
OF IK PAK JE!

WARM...
HEET!
KOM DAN...



WAAR ZIT JE? ZEG EENS
PIEP?
HA! HA! **PIEP! PIEP!**

GEFORT!
TON TIPPELT
ER IN...



NOU HEB IK JE, HAHA!
EVEN KIJKEN,
WIE BEN JIJ, KLEINE SCHURK...
IK DENK...



... EN LAAT IK JULLIE EENS EN VOOR ALTIJD OP HET
HART DRUKKEN: JE KUNT NOOIT GENOEG LEZEN!
DAAR IS GEEN MENS OIT DOMMER VAN GEWORDEN!
DAT IS BETER DAN AL DIE
BELACHELIJKE SPELLETJES.

WAT
HEEFT TON
EEN SLECHTE
BUI, HÉ?





MICHEL VAILLANT *in*

Dinsdagmorgens worden de wagens gecontroleerd. Het publiek, dat in groten getale langs de weg staat, bewondert de Vaillantes.

Wat een pracht karretjes, zeg!



Weet jij wie de coureurs van de 13 zijn? Overigens, hun namen zeggen me niets, maar ik ken de „Texas Drivers“ van gezicht.

We zullen ze wel zien bij de medische controle.

MICHEL! DIT IS VOOR JOU!



Hier heb je een geel boekje. Je moet het bij iedere controle laten zien en het moet in de wagen blijven. Let er op dat de wedstrijd-commissie het aftekent.

Als jij je nu laat keuren, zal ik voor de wagen zorgen. Heb je de 13 nog niet gezien?

Nee, vader!



Jij hebt nogal belangstelling voor die 13! Waarom?

Kom, Steve, het sop is de kool niet waard. Misschien zijn we bijgelovig!



Jij verbergt iets voor me, kerel!



VAILLANT NUMMER 3 MELDEN BIJ DE EERSTE CONTROLE!

MICHEL!

Laat zien wat je waard bent, Michel!



En terwijl de wagens worden ingeschreven, laten de coureurs hun vergunningen nazien.



POSTE N°
LICENCES
PERMIS COND

Na de voor Michel en meneer Vaillant zo verontrustende mededeling dat er een 13 aan de start komt in Le Mans, vraagt Steve zich af waarom deze beiden zoveel belangstellen in die wagen. Is er wat mee?

DE 13 IS AAN START



De wagen moet ondergaan een controle op de brug. Hier staat de Vaillante van Michel en Steve op de brug.

De draaicirkel mag niet groter zijn dan 6,75 m.



De juiste stand van het windscherm op de wagen wordt nagekeken. Tevens wordt de hoogte gecontroleerd, die horizontaal gemeten minstens vijftien-twintig centimeter moet bedragen.



Alle onderdelen van het frame moeten minstens twaalf centimeter van de grond blijven. Om de afstand precies na te te rekenen gebruikt men een mal.



Ook de knaldemper wordt bekeken. De wagen moet over een met zaagsel bestrooide weg rijden. De knaldemper mag het zaagsel niet omhoog jagen.



Was alles goed?

Natuurlijk.

Ja hoor, in orde!



Ik ga naar post 10 voor de controle van de benzinetank.

Dan laten wij ons intussen keuren.

We zien u straks wel bij post 12, bij de officials.



Als Michel en Steve, toen zij voor de Rode Kruis-tent stonden, opzij gekeken hadden, zouden ze voor het eerst...



... de wagen met het nummer 13 hebben gezien, door iedereen nagestaard.

KIJK UIT!
OPZIJ!

Het verschijnen van racewagen nr. 13 bij de controle verwekt heel wat opschudding. Het model is nagenoeg onbekend, het cijfer 13 ongewoon en bovendien....

....doet de kleding van de mecaniciens en de coureurs bepaald „Wild-West“-achtig aan!



Terwijl de „Bocar 13“ getest wordt, gaan de coureurs naar post 2, voor de controle van hun vergunningen.

Jij rijdt dus onder de naam TYLER?

JOE TYLER! En hij is Jack Trinity!



Tja... Dat zijn wel typisch Amerikaanse schuilnamen....

HEB JE ER IETS TEGEN?



Nee, beslist niet. Wat kan mij het schelen. Al zou je je Uncle Sam noemen!

Dan is alles o.k. So long!



Ik mag die kerels niet! Ze doen net of we hier een rodeo komen houden!



Intussen....

Fijn je weer eens te zien, Michel. Ik miste je vorig jaar. Hoe gaat het?

Prima, dok! Ik hoop dat m'n bloeddruk normaal is?



Ja, over jou maak ik me geen zorgen. Veel succes, Michel! VOLGENDE!

Ja, dokter!



Waarvoor denkt Steve dat ze juist voor hem zijn gekomen...



En wat hangt Michel en zijn vrienden nog boven het hoofd?



BOB SPAAK

OP ZIJN SPORTPRAATSTOEL

IN HET STRIJDPERK MET DE BUREN

ER was, zo heb ik jullie de laatste weken verteld, een tijd waarin niemand in Nederland wist dat er zoiets als voetbal bestond, hoewel vlak bij ons, in Engeland, al een echte bond was opgericht en competities werden georganiseerd. Toen kwam de periode waarin we net deden of we voetbalden (het was rugby dat we speelden, maar dat kon je alleen maar aan de gehavende broeken en hemden zien!) en daarna begon het er echt een beetje op te lijken. Een beetje maar, hoor, want de zaken waren beslist nog niet helemaal rond. Neem nou het seizoen 1892-1893. Toen werd er een competitie gespeeld waarin HFC op de eerste plaats eindigde met 8 pnt. uit 5 wedstrijden. Op de tweede plaats stond toen het Amsterdamse RAP met... 7 pnt. uit 4 wedstrijden. Als deze Amsterdammers nog één wedstrijd speelden en wonnen, waren ze de Haarlemmers voorbij, maarre... die wedstrijd werd niet gespeeld. Zulke dingen konden toen gebeuren. Slecht weer (en zo verschrikkelijk slecht hoefde het waarschijnlijk niet eens te zijn) leidde herhaaldelijk tot het niet doorgaan van wedstrijden. Maar zo erg belangrijk was dat toen nog niet, omdat het grote publiek de weg naar de voetbalvelden nog niet gevonden had en er van toegangsprijzen toch nog geen sprake was. Enfin, het is duidelijk: 't was nog maar het prille begin. Voetballers met blote knieën bestonden nog niet, de broek verdween in de kousen, en op de meeste hoofden stond nog steeds dat malle, onhandige petje. Nu is het niet mijn plan, ter gelegenheid van het jubileum van de KNVB,

de hele Nederlandse voetbalgeschiedenis met jullie door te gaan nemen, want dan zouden we bij het eerste PEP-nummer van 1965 nog niet klaar zijn. Wèl moeten we 'ns even denken over de vraag wat van zo'n jubilerende bond nu het belangrijkste is. Zijn dat de cijfers die aangeven hoe geweldig de KNVB in de loop van 75 jaar gegroeid is? Ja zeker, die zijn wel degelijk de moeite van het bekijken waard, tenminste... voor grote mensen. Grote mensen hechten aan cijfers veel betekenis, maar wij, Peppelingen onder elkaar, houden meer van enig leven in de brouwerij en daarom zullen wij de cijfertjes en getalletjes maar overslaan. Heel gewichtig zijn, in de geschiedenis van een bond als de KNVB, natuurlijk de interlandwedstrijden, waarmee men overigens begon voordat de bond er zelf aan toe was. Dat klinkt erg vreemd, maar toch is het waar. Er was in het begin van deze eeuw in Rotterdam ene Kees van Hasselt, een speler van Sparta, die op het idee kwam een wedstrijd Nederland-België te laten spelen. Nu is het gekke dat vóór het jaar 1905 waarover we het nu hebben, Belgische en Nederlandse elftallen ook al tegenover elkaar hadden gestaan (zonder enig Nederlands succes overigens), maar in 1905 zou het dan voor de eerste maal officieel, d.w.z. **helemaal echt** gebeuren. Dat was dan in Antwerpen, op de 30ste april. De wedstrijd eindigde, na de normale speeltijd, in een gelijke stand (1-1) en dat vond men toen niet zo bevredigend. Een verlenging van een half uur werd door de Nederlandse voetballers benut om de stand van 1-1 te wijzigen in 1-4.

In 1905, op 30 april, was dus de start van ons interlandvoetbal, de officiële. Daarvoor deden onze voetballers het heel eenvoudig op hun eigen houtje, zonder veel poespas, zonder volksliederen ook en met maar heel weinig publiek. En het oranje shirt was evenmin uitgevonden. De spelers, die goed genoeg waren om in die „voorhistorische“ Nederlandse elftallen uit te komen, verschenen gewoon in hun clubkleding: de één met een wit shirt, de ander in een blauw, groen of knalgeel, en dat liep dan zo maar door elkaar. 't Zal wel een heel ingewikkeld gedoe zijn geweest, waarbij zo nu en dan heel handig landgenoten door... landgenoten gepasseerd werden. De tweede officiële wedstrijd, op 14 mei van hetzelfde jaar (1905) in Rotterdam, eindigde ook in een overwinning voor ons gloednieuwe Nederlandse elftal. Cijfers: 4-0. Blijkbaar voelden de Belgen toen al niets meer voor een dergelijke gang van zaken. In 1906 kregen we tweemaal gewoon klop, in Antwerpen zelfs met 5-0, en toen zullen de Nederlandse voetballers al wel een toontje lager gezongen hebben. Dat deden ze zeker na het eerste contact met de leermeesters, de Engelsen. Je weet dat de spelers van de overkant van de Noordzee op dat moment al over een zeer ruime ervaring beschikten. Dat verklaart ook dat ze het niet nodig vonden hun sterkste ploeg te sturen. Hun sterkste? Dat zouden natuurlijk beroepsspelers geweest zijn, maar hoeveel beter zouden die wel met de bal overweg gekund hebben dan de beginnelingen uit Holland? No, zeiden de Engelsen, laten we nou maar een stel amateurs aanwijzen, die kunnen dat toch wel even opknappen. Nou zeg, ze konden 't inderdaad. In Den Haag, op 't veld van HVV, bleef het bij 8-1. Later in Darlington werd het zelfs 12-2 voor de amateurs. Knal boem! In twee wedstrijden: 20-3. Als onze mensen toen gezegd hadden: „Jongens, laten we er maar mee stoppen, want dat leren we nooit“, dan was de KNVB nooit aan z'n 75-jarig bestaan toegekomen. Maarre... ze stopten niet. We voetballen nog steeds en kunnen gerust tegen de Engelse profs spelen zonder dat we met dubbele cijfers op ons broek krijgen, al is winnen er dan ook niet bij. Nog niet? Nee, eerlijk gezegd: nog steeds niet. Misschien als we een 175-jarige KNVB hebben, misschien dat we dan 'ns sterker zullen zijn dan de Engelse profs. Ben ik somber? Welnee, maar ik gun 't onze jongens graag nog een poosje, om het een en ander bij te leren!





Flippie Flink



ZORRO

DE ONDERKONING HEEFT DON LOPEZ, TELG UIT EEN MACHTIG SPAANS GESLACHT, ALS COMMANDANT VAN DE PUEBLO DE LOS ANGELES AANGESTELD...

DIEGO! IK WIL MET JE PRATEN.

U BENT WELKOM. HET VERHEUGT MIJ DAT DE VADER VAN MIJN OUDE STUDEVRIEND MIJ NOG NIET VERGETEN IS!

WATER...

IK KOM U VRAGEN, DIEGO, EEN OOGJE TE HOUDEN OP MIJN JONGE VRIEND LOPEZ. ZIJN FAMILIE HEEFT HEM AAN MIJN HOEDE TOEVERTRUWD.

NU IS HIJ COMMANDANT VAN DE PUEBLO, MAAR HIJ IS NOG JONG EN ONBESUID.

EH... GOED, IK ZAL DOEN WAT IK KAN, MAAR HIJ HEEFT ZICH HIER ALLEEN MAAR VIJANDEN GEMAAKT...

INTUSSEN...

GA IN DE HOUDING STAAN, MAN! ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN DIT SLAPPE EN SLOME GEDOE HIER!

S-SI...

OVER EEN HALF UUR IS ER INSPECTIE. DAARNA WORDT ER GEMARCHEERD... EN GOED! BEGRIJPT U?

DE AVOND, IN DE HERBERG...

HET IS VERSCHRIKKELIJK, DON DIEGO... **VERSCHRIKKELIJK!**

"...EERST KREGEN WE DIE INSPECTIE..."

HET IS HIER 'N BENDE! NA HET EXERCEREN WORDT ER GEPOETST TOT ALLES SCHOON IS!

"...DAARNA KWAM DIE EXERCITE..."

DAT LIJKT NERGENS OP! LINKS! RECHTS! JE ANDERE RECHTERBEEN! DOE OOK MAAR MEE, GARCIA!

WIJ ZIJN LANSIERS, GEEN **VOETVOLK!** EN NU WIL HIJ ZORRO GAAN VANGEN, UITGEREKEND ZORRO! EN... EN... AI MI!







EN U HEEFT HET
BOM J THUS GE-
VONDEN? DAT
KAN NIET!

WIE
ZULLEN
ZEN...



TREK HET
AAN, EN
VLOEG



WAAR U GELOOFT
TOCH NIET DAT...

ZET DE
HOED
OP!



JU BENT ZORRO' ONTREN
HET MAAR 'NS DAT KUN JE
NIET! ZO ZIE JE, GARCIA, IK
BEN ZORRO 'E
SLIM AFGEWEEST!



IK ZORRO? MAAR U BENT
GEK, SEÑOR! U PROBEERT
MI A EEN VALTE LOKKEN,
MAAR



TERUG! ANDERS ZAL HET
MI EEN GENOEGEN ZIJN
JE NEER TE SCHIETEN!
GARCIA! HAAL DE LAN-
SIERS!



BRENG HEM
WEG EN LAAT
GOED BEWA-
KEN!

S-S-S!



INTLISSEN

HIJ HEEFT RAMON LAT-
TEN ARRESTEREN. HIJ
DENKT DAT DIE JON-
GEN ZORRO'S, SE-
LOOF IK. WIJ MOETEN
HEM BEVRIJDEN!



EN ZO, DIE
NACHT

WACHT HIER MET DE
PAARDEN BERNARDO.
ZORG ALLEEN DAT RAMON
JE STRAKS NIET ZIET. HIJ
ZOU ZICH KUNNEN AFVRA-
GEN WAT JIJ MET ZORRO
TE MAKEN HEBT.



EEN LAN-
SER MAAR,
DAT MOET JE
DOEN ZIJN!

IT IS ZORRO! GEEN GELUID
LAAT JE LANS VALLLEN EN
KOM HIER!



HET SL-SLAADVERTREK VANDE
COMMANDANT? D'DAAR
LAT ERTE HUS



WOO, GA
NU DIT BERG-
HOK IN.



JE ZULT HER
MOETEN BLIJ-
VEN 'TOT K
HER KLAAR
BEN'



EN DAN
K BEN ZORRO
DE **ECHTE!**
STA OP EN NEEM DE
KERNERSLEUTELS
MEE



RAMON! JE WORDT
BEJUD. EN NOG
WEL DOOR DE COM-
MANDANT ZELF!
HA, HA!



SERGEANT! IK KWAM BIJ DE
POORT OM PEDRO AF TE
LOSSEN, MAAR HIJ IS ER
NIET!

WAT! ONZIN!
K GA MET
JE MEE!

© 1964 Walt Disney Productions



M-MAAR
MAAR...



OPEN DE
POORT, GARCIA,
EN LAAT ONZ
UT

M-MET
DON
LOPEZ?

DOE WAT
HIJ ZEGT!
VLUG!



GRENDDEL DE POORT EN WAAG
HET NIET HEM VOOR ZONSDOP-
GANGTE OPENEN!

S-S,
SEÑOR!

OJA, N HET BERG-
HOK ZIT NOG EEN
LANSIER VAN JE



OM DE HOEK ZUL JE EEN
PAARD VINDEN, RAMON. GA
EN WEES IN HET VERVOLG
WAT MINDER ONBESUID.
IK HEB NOG EEN WOORD-
JE TE WISSELEN MET
DON LOPEZ



IK WAARSCHUW JE, LOPEZ. EEN VOL-
GENDE KEER KOM JE ER NIET ZO GE-
MAKKELIJK VAN AF ALS JE ZORRO
WILT VINDEN ZOEK DAN...
ZORRO!



EN ALS ZORRO VER-
DOWENEN IS...

GARCIA! OPEN
DE POORT! IK BEN
HET. DON LOPEZ!
DOE OPEN! **GARCIA!**
DOE OPEN!

**DOE DAN
TOCH
OPEN!**

De heenreis werd volbragt in 35 minuten, hieronder begrepen eenig oponthoud, veroorzaakt door 't voor een oogenblik loslaten van den voorsten stoomsleper, waardoor de trein eerst iets van zijnen gang verloor en daarna zelfs een oogenblik moest stil houden, om den losgelaten hebbende stoomsleper weder vast te hechten. Te Haarlem werd men door de muziek der schutterij opgewacht, vertoefde aan het station den benodigden tijd om alles tot de tehuisreis gereed te maken, en nam hierop den terugtocht weder aan, denzelfden volbrengende in 33 minuten, daaronder weder begrepen een kort oponthoud, doordien er iets in den weg was liggend, waardoor de trein een oogenblik zijn vaart verloor.



Deze getrouwe kopie van de Arend, met tender, diligence, char-à-bancs en waggon, kun je zien in het Spoorwegmuseum.

DE IJZEREN BAANBREKERS

DIT fraaie verslag schreef een journalist op 20 september 1839 over de eerste treinreis in ons land, van Amsterdam naar Haarlem. Een voorzichtige, maar opzienbarende begin van een geschiedenis die dit jaar 125 jaar oud is: de geschiedenis van de Nederlandse Spoorwegen.

Men was aanvankelijk nogal huiverig voor het ijzeren paard. Maar toen het eenmaal was losgelaten, bleek de belangstelling voor een tocht naar Haarlem zo groot, dat er al gauw een tekort was aan locomotieven en rijtuigen. Nadat de **Snelheid** een geslaagde proefrit had gemaakt, werd de **Arend** (waarvan een getrouwe kopie in het Spoorwegmuseum in Utrecht te zien is) voorgespannen en deze werden spoedig gevolgd door de **Hoop** en de **Leeuw**. Over snelheid gesproken, die lag bij die eerste „stoomslepers” zo rond de 30 km per uur, maar dan moest er niet te veel tegenwind staan... De **Vulcanus**, die er in 1841 bij kwam, brak het record met een gemiddelde snelheid van 47 km per uur!

De stoomketel werd in die dagen als een nogal gevaarlijk instrument beschouwd; iemand die voor machinist in aanmerking wilde komen, moest van onbesproken gedrag zijn, een man die zich strikt hield aan de veiligheids-



voorschriften. Pas drie minuten voor het vertrek mocht hij zijn loc voor de trein zetten; de stoker stond dan met de remschoen gereed om te voorkomen dat de loc met een te harde bons tegen de wachtende trein zou lopen. Kwam de klap toch te hard aan, dan kostte het de machinist en de stoker acht dagen loon. Er kwam heel wat vakmanschap aan te pas om alles op rolletjes te laten verlopen.

Van een behoorlijke seininstallatie was natuurlijk nog geen sprake. Langs de baan Amsterdam-Haarlem stonden wel meer dan twintig baanwachters met vlaggen om aan te geven dat de weg veilig was.

Het reizen met die eerste treinen was

bepaald geen onverdeeld genoegen in die lage houten dozen, waar je ternauwernood kon staan en alleen maar hard kon zitten. Reisde je 1e klas, dan stapte je in de **diligence**; deze was geheel gesloten en in elke zijwand zaten vier ruiten. Verkoos je 2e klas, dan nam je een zg. **char-à-bancs**; deze had zijwanden tot de helft van de hoogte; daarboven kon het rijtuig met een zeil worden afgesloten. De **waggon**s, 3e klas, bleven open en als het hard waaide of regende, kon je je lol op. Het tarief kwam voor reizigers neer op vijf cent per mijl, voor vracht een dubbelte over deze afstand en voor de hogere klassen moest je natuurlijk toeslag betalen. De passagiers moesten tijdens de rit stil op hun plaatsen blijven zitten. Een ongeluk zat per slot van rekening in een klein hoekje.

De bagage werd op het dak vervoerd; ging er onderweg wat verloren, dan was de taak van de baanwachters daarvoor zorg te dragen.

Deden zich onderweg moeilijkheden voor, zonder dat de machinist, stoker of conducteur daar iets van merkte, dan kon men zich bedienen van een touw dat langs de trein was gespannen en dat correspondeerde met een bel aan de zijkant van de tender. Een soort noodrem dus, die in de praktijk uitstekend voldeed.

We glimlachen een beetje als we lezen hoe het er in die eerste jaren van de spoorwegen toeging. Geen wonder. Wij, in onze tijd, verwonderen ons nergens meer over: het menselijk vernuft is tot zo verschrikkelijk veel in staat... Maar de overgang van een paard van vlees en bloed, het snelste vervoermiddel in die tijd, naar een „ijzeren paard”, dat dampte, pufte, siste en stampte en een trein met een totaal gewicht van 70 ton voorttrok met een vaart van 30 km, dat was iets dat niet alleen vrees en ontzag inboezemde, maar ook grote verwondering wekte.

De laatste stoomloc die in ons land een passagierstrein trok, was de N.S. 3737.



125 JAAR NEDERLANDSE SPOORWEGEN



Met de ontwikkeling van de spoorwegen veranderde ook de kledij van het dienstdoende personeel. Links: de oude uniformen van (v.l.n.r.) stationschef, hoofdconductor, controleur en seinhuiswachter. Rechts: de nieuwe uniformen van (v.l.n.r.) stationschef, hoofdconductor, controleur en hoofdmachinist. Ja, de mode kon niet achterblijven!

SEINLICHTEN



DIESELLOK 2801

PeP
PLAAT

© 1964 De Erven J. J. van der Vliet

De nieuwste Diesel-elektrische Loc 2801 voor Goederentreindienst. Deze werd gebouwd door Werkspoor-Heemaf/Jeuumont-Schneider (1962) en is 1400 pk sterk.





Boven: Helemaal links zie je de voorloper van de stoomlocomotief, de machine van Richard Trevithick, daarnaast de „Rocket” van George Stephenson.



Dat de beveiliging van de spoorwegdienst reuze belangrijk is, spreekt vanzelf. Een machinist kan niet, als met een auto, uitwijken en hij heeft een lange remweg nodig: één kilometer bij een snelheid van 120 km. Dus hij moet tijdig gewaarschuwd worden voor eventueel gevaar. A) Zo zag een seinhuis er van binnen uit voor de automatisering; allemaal zware hendels, waaraan de wachter zijn handen vol had. B) Een zg. NX-veiligheidssysteem: eNtrance-eXit-systeem (ingang-uitgang). Boven het bedieningstabelau het bord waarop de treinnummers automatisch verspringen bij het doorrijden van de „wisselstraten”. C) 1. voorbijkrijden toegestaan; 2. met beperkte snelheid passeren; 3. stoppen. D) Dwergein: laaggeplaatst sein met zelfde functie als hooggeplaatst sein. E) 1. voorbijkrijden toegestaan met hoge snelheid; 2. idem met middensnelheid; 3. idem met lage snelheid; 4. hoge snelheid verminderen tot middensnelheid; 5. idem tot lage snelheid; 6. van middensnelheid tot lage snelheid. F) 1. geel knipperlicht; 2. geel licht; 3. snelheid verminderen; 4. idem tot 30 km; 5. groen knipperlicht; 6. groen licht; 7. max. snelheid toegestaan; 8. idem tot 70 km; 9. veilig. H) Bordessein: a. onveilig; b. veilig; c. onrijden; d. snelheid verminderen en bij hoofdein stop; e. veilig voor volgend hoofdein. J) Oranje kruis: stoppen; kwartslag gedraaid: passeren toegestaan; bakens kondigen voorsein aan.



- Dieselloco 2801: A. Koelergroep. B. Tractiemotor. C. Geluiddemper. D. Drukvulgroep: turbine en compressor. E. Dieselmotor. F. Aftap Brandstofreservoir. G. Aftap water. H. Hulpgenerator. I. Opwekker. J. Apparatenrek: bediening en beveiliging installatie. K. Zoemer. L. Apparatenrek. M. Bel. N. Hoofdgenerator.



Astérix

DE GA









Maar hoe lang zullen zij in staat zijn dit spelletje vol te houden?!



Links: Foto van de eerste foto van de Dutch Swing College Band. Rechts: Foto van de Dutch Swing College Band.

MENEER, zou u mij banjo-les willen geven?" Met deze vraag stond zo'n twaalf jaar geleden de toen 11-jarige Pimmetje Hogervorst voor de in zijn ogen letterlijk en figuurlijk torenhoge Arie Ligthart de vermaarde banjoïst van de Dutch Swing College Band. Het antwoord klonk bevestigend en geen van beiden zal toen beseft hebben dat op dit moment de kiem werd gelegd voor het jongste dixielandorkest dat Europa ooit had gekend. Want Pimmetje Hogervorst maakte met enkele vrienden deel uit van het Haagse orkestje The Sunny Boys. Toen Arie Ligthart zich met dit groepje

ging bemoeien (naast hem hield ook Peter Schilperoort een oogje in het zeil) ging het met hun succes bergopwaarts. Korte tijd later schreeuwden reeds kleurige aanplakbiljetten: Jazzconcert van de Dutch Swing College Band, met medewerking van Europa's jongste dixielandband „The Stork Town Dixie Kids", want zo luidde de nieuwe naam van The Sunny Boys. Het succes bleef niet uit! Al spoedig wist deze band zich een weg te banen door heel Europa.

De gemiddelde leeftijd van de bandleden — George van de Puil (trompet), de broertjes Frits en George Kaatte (klarinet en trombone), pianist-leider Koos Wessels, bassist Rudy Danckaerts, banjoïst Pim Hogervorst en drummer Kees Massaar — bedroeg toen... vijftien jaar! Hoe was

JONG GE OUD G

Zoals jullie zien, zijn dit de eerste showpagina's in jullie eigen blad. We starten met 'n verhaal over de Dutch Swing College Band en The Stork Town Dixie Kids, een dixielandorkest dat zo'n twaalf jaar geleden de jongste band van Europa was. Momenteel zijn ze evenals de DSC beroemd en veel gevraagd en treden zij zowel in als buiten Europa met veel succes op. Bij de start van deze nieuwe rubriek doen we ook een beroep op jullie! Als je zelf in 'n bandje speelt, of je weet een bandje dat je héél goed vind, stuur er dan eens een foto van op. Ons adres? Redactie Pep, Postbus 497, Amsterdam



LEERD, EDAAN!

het mogelijk dat jongens op die leeftijd al zó goed konden spelen? Daar weten Arie Ligthart en Peter Schilperoort meer van. Zij waren het die deze knapen vertelden hoe ze hun instrumenten moesten vasthouden, hoe tijdens repetities nieuwe nummers moesten worden ingestudeerd en waar je op moest letten bij het opbouwen van een solo. Nooit werden zij moe hun jongere collega's te leren. Steeds weer kon bij een repetitie iets nieuws worden ingestudeerd en steeds weer volgden samen met de DSC-band grote en officiële concerten.

Naarmate de jaren verstreken en hun faam groeide, beseften de jongens dat zij niet eeuwig onder de vleugels van het „moederorkest” konden blijven. De invloed van de DSC deed zich in hun muziek te veel gelden. Met al hun muzikale vermogens zetten zij zich in om een volkomen eigen geluid, eigen stijl en eigen karakter te ontwikkelen. Zo ontpopten The Stork Town Dixie Kids zich tot een bekend en geliefd orkest. Solisten als de beroemde violist Stephane Grapelly, de uitmuntende Amerikaanse negerklarinettist Albert Nicholas en vele anderen lieten zich met genoeg door hen begeleiden. Platenmaatschappijen, radio en televisie wisten hen te vinden. Op internationale jazzconcurssen oogstten zij grote successen, zoals in 1961 te Brussel, waar zij de eerste prijs als ensemble, plus alle solistenprijzen wegsleepten op het concours van de Hot Club de Belgique. In Zürich wonnen zij het festival van de Zwitserse Jazzfederatie. Heel Europa lag voor hen open!

Vaak beleefden de musici tijdens hun tournees de vreemdste avonturen. Zoals die keer in Oslo, toen daags voor een concert bleek dat het kostbare drumstel niet met de bagage uit Zweden was meegenomen. De hele dag werden er telegrammen verstuurd. Juist op tijd arriveerde de batterij drums en bekkens. Op weg naar een ander concert wisten twee Duitse meisjes, die in dezelfde treincoupé zaten, hen over te halen ter plaatse een concert te geven, hetgeen enorme bijval oogstte bij de overige reizigers. Een van de Kids heeft het zelfs gepresteerd na een opname voor een grammofoonplaat de kazerne, waar hij als dienstplichtig soldaat vóór middernacht had moeten terugkeren, stormenderhand te nemen door over de prikkeldraadomheining te klimmen.

Het orkest, thans bestaande uit Piet Noordijk (klarinet/saxofoon), Wim Reinen (trompet), Henk Elkerbout (trombone/piano), Karel Fray (bariton- en sopraansax), Henk Rijnberg (drums), Chris Smildiger (bas), Pim Hogervorst (banjo/gitaar) en leider-pianist Hans Pohl, verblijft op het ogenblik voor enkele maanden in ons land, onder meer om grammofoonplaten te maken voor Amerika. Verder staan er twee radio-uitzendingen op het programma, terwijl een tournee naar Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Engeland al vrijwel in kannen en kruiken is. Zo rijgen zich de concerten aan. Jaar in, jaar uit. The Stork Town Dixie Kids zijn een volwassen en belangrijk orkest geworden. De gemiddelde leeftijd, eens vijftien jaar, is opgelopen tot ongeveer zevenentwintig jaar, een verschil dat overeenkomt met de bestaansduur van het orkest. Voorjaar 1965 zullen ze hun koperen jubileum met een groots jazzfeest vieren.

In deze samenstelling vieren „The Stork Town Dixie Kids” triomf op triomf.



DIT verhaal is eigenlijk niets minder dan een modern sprookje. En omdat sprookjes altijd op dezelfde manier beginnen, zullen wij het nu niet anders doen: „Er was eens een Haagse jongen die, toen hij zo'n jaar of tien, twaalf oud was, ervan droomde een beroemd man te worden, een beroemd musicus. Want al op de lagere school, maar nog veel meer op de HBS oefende de muziek een enorme aantrekkingskracht op hem uit. En toen hij op schoolfeestjes de ene jazzplaat na de andere hoorde draaien, stond zijn besluit vast: hij moest en zou klarinet leren spelen om later in een dixielandorkest te kunnen komen. Alles is precies gegaan zoals hij zich dat in die jaren voorstelde. Nu kent iedere jazzliefhebber in ons land hem en overal in de wereld heeft zijn naam een bekende klank. Die jongen was namelijk. PETER SCHILPEROORT. En 't orkest? We hoeven de naam nauwelijks te noemen: THE DUTCH SWING COLLEGE BAND.

Den Haag was al voor de oorlog een centrum van jazzmuziek. In de Duitse tijd was het in ons land verboden jazz te maken. Dat was namelijk Amerikaanse muziek, en de Amerikanen zijn onze vijanden, zo zeiden de Duitsers. Maar je kunt tegen een jongen toch niet zeggen dat hij zijn geliefde muziek niet mag spelen? Natuurlijk niet, en daarom maakten Peter Schilperoort en zijn vrienden hun kamer helemaal geluid-dicht. En daar hebben zij jazz gespeeld dat de stukken eraf vlogen. Samen hadden zij een groot aantal grammofoonplaten met onder andere muziek van King Oliver, Sidney Bechet. Al die nummers kenden de jonge musici uit het hoofd. Maar zij speelden ze op hun manier, met hun eigen klank!

Toen kwam de bevrjding. Overal, in straten en op pleinen werd gefeest en gedanst. Peter en zijn zes Haagse vrienden kwamen met hun instrumenten te-

voorschyn. Zij zouden bevrjd Nederland eens wat laten horen! Jazz zoals nog nooit in ons land was gespeeld. Zij noemden zich heel deftig „The Orchestra of the Dutch Swing College”. Het bijzondere van dit orkest was vooral die eigen klank. Niet alleen Peter Schilperoort speelde verschillende instrumenten (klarinet, saxofoon, cornet en drums), maar dit gold al evenzeer voor enkele andere bandleden. Steeds konden zij daarmee speciale arrangementen maken.

Het werd al snel duidelijk dat hier een voortreffelijke groep musici was ontstaan. Er volgden radio-uitzendingen, er werden grammofoonplaten gemaakt en er kwamen uitnodigingen om te komen spelen in Engeland, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Ierland en België. Louis Armstrong zei eens na een concert van de DSC: „Dit zijn de jongens met wie ik dolgraag zou willen spelen!”

Er is veel over het orkest te vertellen. Boekdelen vol, maar ook aan dit verhaal moet een einde komen. Nog even dit: in 1955 dacht Peter Schilperoort, die intussen ingenieur was geworden, dat hij toch maar eens een vaste baan moest aannemen. Zo ging hij naar de vliegtuigfabrieken van Fokker. Hij kon de muziek echter niet missen, en daarom nam hij in 1959 afscheid van de directoren van Fokker om weer de leiding van de DSC op zich te nemen. Sederdien is het orkest „beroeps” geworden. En hoe: in heel Europa, maar ook in Zuid-Amerika, Maleisië, Singapore, Hong Kong, Japan en waar al niet, speelden zij voor uitverkochte zalen. En weer gaan zij op tournee, eerst naar Duitsland, dan Engeland en volgend jaar naar Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Afrika en Zuid-Amerika. En daarvan heeft heel vroeger, al in 1930, een Haagse jongen gedroomd! Is het een sprookje of niet?

Mickey en Goofy

MICKEY EN GOOFLY ZIJN OPNIEUW GEVANGEN GENOMEN, NU SAMEN MET DE MAN VAN HET POSTKANTOOR VASTGEBONDEN AAN EEN BOOM WORDEN ZE DOOR DE SMOKKELAARS BEDREIGD, ALS OPEENS DE VULKAAN DREIGEND BEGINT TE ROMMELEN! DOODSBANG VLUCHTEN DE BOEVEN WEG...





De lang gezochte postzegel is gevonden, maar erg zeldzaam is hij bepaald niet! Hebben Mickey en Goofy hun reis dan helemaal voor niets gemaakt, of... zullen zij erin slagen niet alleen aan de smokkelaars te ontkomen, maar hen óók nog te ontmaskeren? Volgende week hoor je er meer van!

Abdul is met zijn onbekende opdrachtgever naar het museum gegaan om het ontbrekende stuk papyrusrol in het laboratorium te zoeken. De nachtwaker betrapt de onbekende, maar wordt neergeslagen. Kennelijk had de man een ander verwacht.

HET GEHEIM *van de*



GROTE PIRAMIDE

En terwijl de professor zich over de ongelukkige Mohammed Zaim buigt om de sjaal te pakken, nadert achter hem een donkere, geheimzinnige schaduw, met opgeheven arm, klaar om toe te slaan ... Mortimer merkt nog steeds niets ...



Tot hij iemand achter zich hoort adem halen ...



Hij draait zich om en slaakt een kreet van verbazing als hij het gezicht van zijn aartsvijand tegenover zich ziet.



OLRIK!

Maar vóór hij zich kan verdedigen, komt de knuppel suizend op zijn hoofd neer ...



Inderdaad, Olrik!

Je bent wat te nieuwsgierig, professor! We zien elkaar nog wel!



En nu gauw naar het lab.



En?

Niets gevonden! Ik begrijp het niet, ik weet zeker dat ik ...



Maak je niet dik! De grote baas rekent dat wel met je af. Iets anders, Mortimer was hier. Kwam hij je helpen?



Wat? Waar is-ie? Hoe komt die nu hier ...

Hij ligt in de grote zaal en houdt de nachtwaker gezelschap. We hebben geen last meer van ze.



Wat? Heb je ze gedood? Wat afschuwelijk!

Stil maar jongeman, niet zo doordraven. De beide heren zijn alleen maar bewusteloos.



Ik ben verloren! Wat moeten we nu doen. .?

Ja, laten we daar eens goed over denken. Ik weet het! Voor deze keer zal ik met mijn hand over mijn hart strijken!



Ik doe alles wat je zegt, maar help me!

Kalm! Je kunt hier rustig blijven wachten op mijn bevelen, maar ... geen stomiteiten!



Maar hoe moet ik 't uitleggen?

Heel eenvoudig! Je vertelt gewoon dat, toen je naar de deur liep, iemand je heeft neergeslagen. Ik zal je helpen, het is niet zo leuk, maar altijd nog beter dan een jaar of twintig dwangarbeid! Draai je eventjes om!



Omdraaien? Maar ...

Stel geen domme vragen, vriend, en sta even stil. Het doet echt geen pijn ... Droom zacht, Abdull!



?

De eerste ronde in het gevecht om het geheim van de Grote Piramide is een overwinning voor Olrik geworden.

Een paar uur daarna besluit commissaris Kamal zijn onderzoek in het museum...

Hoe is het met de gewonden?

Goed. Ik denk dat ze er met de schrik af komen...



Dus, mijne heren, kort samengevat liggen de zaken als volgt: om 21.15 uur komt Abdul het museum in en gaat naar het laboratorium. 15 minuten later begint de nachtwaker zijn ronde, hij denkt het silhouet van Mortimer te zien, maar wordt even later neergeslagen. Mortimer komt op het gerucht af en wordt bewusteloos geslagen als hij zich over de nachtwaker heenbuigt. Even later verlaat Abdul het laboratorium en wordt ook neergeslagen, net als hij de deur achter zich dicht wil doen. Ongeveer een half uur later ontdekt Hassan de drie slachtoffers en slaat alarm. Klopt het tot zover?

Inderdaad...



De documenten, die eigendom zijn van het museum, kunnen niet verkocht worden. Volgens mij hebben we hier te maken met een zonderling, die zich in het museum liet insluiten, overstuur raakte, iedereen neersloeg en er vandoor ging zonder iets mee te nemen.



Professor Ahmed wil iets gaan zeggen, maar Mortimer beduidt hem te zwijgen

Maar...

Dat ben ik met u eens, commissaris.



Dit was alles voorlopig. Wij zullen het onderzoek voortzetten en houden u op de hoogte. Dag heren.



Nu zie je, Abdul, wat er van komt als je zó in je werk opgaat. Nu lopen we alle twee met een bult op ons hoofd!

Tot ziens, commissaris, en welterusten.

Moet u mij vertellen, professor!



Beste vriend, ik moet zeggen dat ik danig geschrokken ben van je telefoontje. Wat een opwinding! En... zijn je vermoedens gegrond gebleken? Me dunkt dat je dat toch wel verdiend hebt.

Inderdaad! Ik ben vannacht heel wat wijzer geworden en daar heb ik die bult wel voor over! Reken maar...



Wil je me nu eindelijk eens vertellen wat je in het museum zocht en waarom je de commissaris niet de waarheid hebt verteld?



Graag. De commissaris is van alles op de hoogte en op mijn aanraden hebben we de zaak zo opgelost. Alleen jij versprak je bijna...

Maar waarom doen jullie dat zo?



© 1964 Editions Lombard

Het is heel eenvoudig! Om Abdul in de waan te laten dat hij ons allemaal om de tuin heeft geleid. Die klap op zijn hoofd was alleen maar om ons zand in de ogen te strooien.

Wat? Abdul... Neel! Waarom zou hij dat doen?



Omdat hij een handlanger is van een heel gevaarlijk individu. Een beruchte onderwereldfiguur! Jouw assistent werkt mee met een bende die handelt in antiquiteiten; hij is daarvoor de aangewezen persoon! Hoe hij ertoe gekomen is dit te doen? Ik weet het niet, maar hij is volkomen aan hen overgeleverd en hij móét verder meespelen, of hij wil of niet!

Ik kan het bijna niet geloven! En wie is die gevaarlijke figuur?



Kolonel Olrik! Tijdens de laatste wereldoorlog was hij raadgever van de verschrikkelijke Bazam Dambu. Ik dacht dat hij dood was, maar hij is nog springlevend. Het is niet voor 't eerst dat ik hem ontmoet... En ik denk dat we nog wel het een en ander kunnen verwachten!



Maar professor Mortimer is nog niet verslagen. Het belooft een verbeterde strijd tussen deze twee te worden...



**HUGO
HOOFTMAN**

PILATUS TURBO- PORTER

TECHNISCHE GEGEVENS PILATUS PC-6A TURBO-PORTER

Afmetingen: spanwijdte 15,2 m, lengte 11,00 m, hoogte 3,20 m.

Gewichten: leeg 1.020 kg, vlieggewicht 1.960 kg.

Motortype: een Turboméca Astazou IIE schroefturbine van 523 pk.

Prestaties: kruissnelheid 250 km per uur, landingsnelheid 75 km per uur, vliegbereik 1.000 km, startlengte 140 m, landingsuitloop 70 m, vliegduur 4 uur 20 min.

TOEN enkele maanden geleden op het vliegveld Eelde bij Groningen een groot vliegfeest werd gehouden, was een van de hoogtepunten de demonstratie van de Zwitserse roodgeverfde Pilatus Turbo-Porter.

Dit hoogdekkertje met zijn enorm lange rompneus raakte na een aanloop van enkele meters al los van de grond en steeg toen bijna steil de lucht in. De landing was al even verbazingwekkend: een paar seconden nadat het „kistje” de grond had geraakt, stond het volkomen stil. De vliegeigenschappen van dit toestel zijn werkelijk fantastisch. Je zou het bijna kunnen vergelijken met een helikopter, behalve in prijs; die ligt namelijk veel lager. Je kunt voor het bedrag van één helikopter bijna vijf Turbo-Porters kopen. Onlangs werden voor de Nederlandse strijdkrachten 21 Franse Alouette III-helikopters aangeschaft. Voor het bedrag dat voor deze toestellen moest worden neergeteld, had men meer dan

100 Turbo-Porters kunnen kopen. En dat zegt toch wel wat...

Er zijn verschillende uitvoeringen van dit leuke en nuttige vliegtuig, dat voor de Zwitserse vliegtuigindustrie een enorm succes is geworden. Het hoogdekkertje is bijna even populair als onze Fokker Friendship. Dat bewijst ondermeer de grote order die het Amerikaanse leger heeft geplaatst.

Ook de vliegtuigfabrieken van Fairchild hadden belangstelling en kregen de rechten om de Turbo-Porter in Amerika te bouwen. Men beweert dat daar nog zeker 1000 toestellen worden gemaakt. De eerste Porters hadden een Lycoming GSO-480 zuigermotor van 340 pk. Later werden turbinemotoren ingebouwd, waaraan de Turbo-Porter zijn naam dankt.

De eerste Pilatus Porter (nog met zuigermotoren) vloog op 4 mei 1959, de eerste Turbo-Porter op 2 mei 1961. Momenteel vliegen de Porters en Turbo-Porters in alle delen van de wereld, o.a. in Alaska en Noord-Afrika, in

Japan en Columbia, in Bangkok en Formosa, in Vientiane en in de Soedan. En ook in Nederland vliegt een Pilatus Porter. Misschien heb je hem wel eens gezien, want de KLM gebruikt hem hier om luchtfoto's te maken.

In vele landen heeft men de Porter uitgerust met een sproei-installatie om gewassen te bespuiten. Beide typen vliegtuigjes worden ook gebruikt als vrachtvliegtuig of legervliegtuig.

De Zwitserse „gletsjer-piloot” Herman Geiger heeft een Turbo-Porter van ski's laten voorzien, zodat hij op ijs of sneeuw kan landen.

Een ander exemplaar werd door de Zweedse SAAB-fabrieken getest met drijvers. Dit toestel kan dus ook op het water starten en landen. Nog niet zo lang geleden werd een vierde serie van 20 toestellen op stapel gezet. Je kunt dus gerust aannemen dat dit veelzijdige vliegtuigje met zijn verbazingwekkende eigenschappen veel succes heeft. Zo zie je dat ook een klein land heel wat presteren kan in de vliegtuig-industrie...





DE SCHAT van

Op het eiland hebben onze vrienden geen spoor van de schat ontdekt. Nu gaat Kuifje in het toestel van professor Zonnebloem op de bodem van de zee een kijkje nemen....



SCHARLAKEN RACKHAM

Een paar dagen later...



Weet je zeker dat je 't gaat proberen?

Ja hoor! Meneer Zonnebloem heeft me precies verteld hoe alles werkt... en hij heeft er zelf toch óók al in gevaren?



Halt! Wacht even! Eén seconde... Meneer Kuifje...



Ik ben nog iets vergeten. Als u het wrak ontdekt hebt, druk dan op het rode knopje links van u. Als u dat gedaan hebt, komt er een bepaald product in het water dat een zwarte rookwolk ontwikkelt. Op die manier weten we precies waar het wrak ligt. Links van u... ja... Ik verzeker u dat alles volgens wens zal verlopen; er kan niets mis gaan...

Het rode knopje? Ik heb het, dank u wel.



Nee... rood! Het rode knopje! Ja, daar zit het. Mag ik u veel succes toewensen en tot ziens! Dag, meneer Kuifje...



Zo, hij is al onder water. 't Zal mij benieuwen!



Leuk hè, Bobbie? Voor haai te spelen..

Wat een water! Wat een water!



Als er maar niks gebeurt... Als alles maar goed gaat...

Oh nee! Nog lang geen uur! Hij is net tien minuten geleden ondergedoken! Maakt u zich geen zorgen!





© 1964 Casterman



WORDT VERVOLGD